



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 20

DECEMBER 2018

Activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten van VDG Blokzijl tot eind 2018:

Datum	Activiteit	Toelichting	Locatie	Vanaf
9-12-2018	Kerkdienst	Ds. Tom Rijken. Met medewerking van Bas bariton Ton de Kort. Jannie Bennen-Stakelbeek begeleid hem en bespeelt het orgel.	Doopsgezinde Kerk 't Lam	19:00
23-12-2018	Kerst in 't Lam	Samenspel van gezongen en gesproken verhalen met Ds. Andries Bakker en het Kleinkunstkoor uit Drachten	Doopsgezinde Kerk 't Lam	19:30
13-1-2019	Dienst	Zr. Bertha Groen-Mol	Doopsgezinde Kerk 't Lam	10:15
25-1-2019	't Lam Ontmoet	Willem Wilmink: de 13 maanden van het jaar. Liedjes en gedichten van Willem Wilmink over adolescentie.	Doopsgezinde Kerk 't Lam	20:15

Bij de Kerkdiensten

In december is er 2x dienst.

Op 9 december met Ds. Tom Rijken, en dan met medewerking van Bas bariton Ton de Kort en begeleiding van organist Jannie Bennen-Stakelbeek.

En dit jaar geen adventsavond op woensdag, maar op de 4^e advents zondag (23 december) is er om 19:30 uur Kerst in 't Lam.

"Een licht, hoe zwak ook, is sterker dan de duisternis om je heen"

Op 23 december kiest de doopsgezinde gemeente Blokzijl voor een andere invulling van de adventsviering dan gebruikelijk. Het wordt een samenspel van verhalen, gedichten en gedachten met sfeervolle liederen. Dit samenspel zal worden verzorgd door ds. Andries Bakker en het Kleinkunstkoor Drachten o.l.v. Meindert Bosklopper. Door dit samenspel wordt duidelijk dat de boodschap van Kerstmis, ondanks de christelijk religieuze motieven, talloze mensen aanspreekt in hun verlangen naar een hoopvolle toekomst. De mythische engel Gabriël passeert in woord en zang waarover Toon Hermans dichtte: Ik had een eigen engel en die heette Gabriël. Die engel had ik nodig want ik kneep 'm als de hel. De vertellende predikant verraadt met het verhaal "het wonder van de scheepslamp" de banden met zijn zeemansverleden. En zal er een moment van samenzang zijn waarin het vertrouwde Kerstlied mensen met de hemel en elkaar zal verbinden? Ieder wordt van harte uitgenodigd om dit samenspel mee te maken.

De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis. Na afloop is er koffie en krentenbrood.

Wijziging aanvangstijden kerkdiensten in 2019

Let op, we kerken vanaf januari 2019 niet meer op de zondagavond, maar de diensten beginnen dan om 10:15 uur.

Van Leden en Vrienden

Monique Veeneman was nog in november jarig (excuus, vergeten te vermelden), Zr Bakker-Koopmans, Br. Koopmans en Zr. Janneke Bakker-Kikstra wensen we in december een fijne verjaardag toe.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Breestraat 2, 8356DL Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB Blokzijl

Rekening courant RABO IBAN-nr.: NL54RABO0301800421 | BIC-nr: RABONL2U



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 20

DECEMBER 2018

Ronde Tafel gesprek over populisme op 6 november

Populisme - verrijking of bedreiging voor de democratie? Dat was het onderwerp van de 5e Ronde Tafel op dinsdag 6 november. Deze avond stond in het teken van populisme: een verrijking of bedreiging voor de democratie? Het gesprek beoogde vooral als doel je eigen visie hierop te ontwikkelen. Of zoals gespreksleider Tom Rijken het stelde: We hoeven het niet met elkaar eens te zijn maar we mogen elkaar wel scherpen in het gesprek.

Daarna bracht de inleider op dit thema, de heer Rinus van Warven, ter introductie op het succes van het populisme, een openingsstelling aan die er toe deed: Vroeger was men kwaad om het onrecht en ongelijkheid in de wereld maar bezat men hoop op een betere toekomst. Nu zien we dat de woede op onrecht nog steeds aanwezig is maar er geen hoop meer is op een betere toekomst. En daarvoor worden zondebokken gezocht zoals migranten, Soros (oftewel joden), het (blanke) ras, de politiek, de EU, de banken, de rijken en machtigen en noem maar op.

Populistische leiders vertalen de woede met gebruikmaking van zondebokken naar populistische stellingen en beloften, stimuleren de jalousie en suggereren dat men bij hen gehoord zal worden. Daarbij spelen ze handig in op mensen met een onzeker gevoel over hun eigen mogelijkheden en zoeken zondebokken om op af te reageren. Populistische leiders reiken helemaal geen oplossingen aan, ze wekken louter valse hoop en poneren schijnoplossingen.

Het ging in onze discussie overigens niet of onze observaties en wijsheden nu juist of onjuist zijn maar meer om een indruk te krijgen over het fenomeen populisme en hoe dat onze eigen opvattingen daarover kon rijpen.

Daarnaast enkele te overdenken observaties van Rinus:

- Bij gebrek aan een toekomst viert nostalgie hoogtij: vroeger was alles beter!;
- Men heeft het gevoel het nakijken te hebben en dat niemand naar hen luistert?;
- De samenleving zou moeten draaien om liefde, vrede en rechtvaardigheid, terwijl het politieke vak nu als een soort management spel gezien wordt, met een eigen agenda voor macht en invloed;
- Populisme is van alle tijden. Reeds het romeinse rijk kende haar populistische leiders die voor eigen gewin en glorie succesvol bij het volk waren door te reageren op de smalle bovenlaag van rijke patriciërs die zich zelf nog meer verrijkten ten koste van het volk.

Zoals vaak heeft deze onvrede ook een financiële kant. Er wordt niet in gelijke mate genoten van de economische vooruitgang en jalousie leidt vaak tot onvrede als dit in vele ogen ook niet op een rechtvaardige wijze gebeurd. Bedenk dat een democratie gericht zou moeten zijn op een rechtvaardige inning en besteding van haar middelen. Dat gevoel hebben velen niet, en dat is weer "koren op de molen" van populistten.

Toch bleek ook wel tijdens de discussie dat de onderliggende thema's van onrechtvaardigheid en onvrede wel door een brede groep wordt erkend. Hoe dan daarmee om te gaan? De enige oplossing is om in gesprek te blijven en proberen de woede te beteugelen door een wedervraag te stellen: waarom die woede? Wat zit je dwars? Wat zijn de achterliggende drijfveren en hoe maken we het herkenbaar en daarmee bespreekbaar.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Breestraat 2, 8356DL Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB Blokzijl

Rekening courant RABO IBAN-nr.: NL54RABO0301800421 | BIC-nr: RABONL2U



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 20

DECEMBER 2018

We moeten met elkaar in gesprek blijven. En wat als met de groei van het populisme het faillissement van de democratie zich aankondigt (zoals in de geschiedenis al vaker is gebeurd)? Dat hoeft allemaal niet zo'n vaart te lopen, maar populistisch gedrag raakt wel een gevoelige snaar in onze democratische samenleving en daar kunnen we allemaal, ook en misschien wel vooral de kerk (maar ook bij politieke partijen), niet omheen.

Dat betekent vooral dat waar perspectief voor velen ontbreekt, we dat weer moeten agenderen: hoe krijgen we onze toekomst terug ! Dit is de uitdaging voor nu!

Dat geldt dus ook voor ons, als geloofsgemeenschap om elkaar te inspireren, te luisteren en elkaar te horen. Werken aan hoop en toekomst, het scheppen van een meer rechtvaardiger wereld en perspectief bieden en elkaar inspireren. Dat is onze toekomst waar we vandaag aan kunnen en moeten werken.

Adventsavond DG Noordoostpolder op 15 december 16:00 uur

De kerkenraad en de activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente NOP nodigen u van harte uit voor de viering van de adventsavond op 15 december a.s. in het kerkgebouw aan de Smeden 2b in Emmeloord vanaf 16.00 uur (tot 19.00 uur). De kosten voor deze avond zijn €5,00 pp.

Het volledige programma is nog niet bekend, maar er is in elk geval een stampotbuffet en er zullen optredens zijn van een aantal zangeressen. Graddie Meyer zal een korte overdenking houden. Opgave graag bij Albert Jager voor 10 december.

Gespreksgroep

In DG NOP is gespreksgroep die maandelijks bijeenkomt (ca. 8x per jaar), huidige gespreksthema is EO uitzending "hoe weet jij dat nou?" Op 14/01 (vanaf 19:30) is volgende bijeenkomst. Wie interesse heeft in deelname (mag ook eenmalig om eens te kijken "hoe het is"), graag aanmelden bij Albert Jager.

Informatie

Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Dirk Lok

Privacy

Deze Nieuwsbrief wordt aan U opgestuurd omdat U lid bent van VDG Blokzijl of U als vriend heeft aangemeld. In een aantal gevallen staat U op de distributielijst vanwege communicatie over onze activiteiten. Wij bewaren in onze administratie alleen adres, telefoon en mailgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en nimmer aan derden verstrekt. Mocht U deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of anderszins uw gegevens willen verwijderen uit onze administratie, laat dat dan svp weten aan de secretaris.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Breestraat 2, 8356DL Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB Blokzijl

Rekening courant RABO IBAN-nr.: NL54RABO0301800421 | BIC-nr: RABONL2U