

## Ongestraft mag liefde bloeien

1. On - ge - straft mag lief - de bloei - en,  
vrij - uit zoe - ken naar de zon.  
Lief - des loop ver - draagt geen boei - en:  
laat haar stro - men als een bron!  
Laat de lief - de maar ge - beu - ren  
als een won - der van het licht,  
als een re - gen - boog vol kleu - ren  
door de he - mel zelf ge - sticht.

3. Niemand houdt de liefde tegen  
waar zij langs de straten gaat.  
Wie met liefde is gezegend,  
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand  
in de liefde wordt gekrenkt.  
Ware liefde oordeelt niemand,  
maar aanvaardt haar als geschenk.

5. Liefde vraagt ons om ontferming  
tegen wie haar vlammen dooft.  
Wie haar rechten wil beschermen  
vindt in liefde zelf geloof.

6. Wie voor liefde is geschapen  
vreest ook niet bij tegenwind.  
Liefde is het hemels wapen  
dat de angsten overwint.

7. Leg de liefde niet aan banden,  
gun haar gang de vrije loop.  
Geef haar bloemen nooit uit handen,  
want haar vrucht is onze hoop!

8. Ongestraft mag liefde bloeien,  
vrijuit zoeken naar de zon.  
liefdes loop verdraagt geen boeien,  
laat haar stromen als een bron!.