



# Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

## NIEUWSBRIEF 37

JUNI 2020



### **"I can breathe again" door ds Andries Bakker**

Vanochtend de digitale Pinksterdienst nabij het Menno-monument in Witmarsum bekeken via deze [link](#). Geen door elkaar gebrabbel van verschillende mensen, maar een rustige bezinning over Pinksteren door de voorganger van de doopsgezinde gemeente De Lytste Streek. Mooie liederen die op prachtige wijze werden gezongen, de Ezechiël-lezing over dorre beenderen die tot leven kwamen en tenslotte het weidse Friese landschap dat de plek van Menno omringt. Vanuit deze plek vertrok Menno Simons ooit de wereld in, geïnspireerd door de boodschap van de Wederdopers. Een tegenbeweging in een wereld die geregeerd werd door vorsten en kerkleiders die hun eigen macht wilden vergroten en geen oog hadden voor het welzijn van mensen. In naam van welk-gezag-dan-ook werden mensen geknecht en beroofd van hun vrijheid. In die tijd heerste, figuurlijk gesproken, ademnood. In het Hebreeuws en het Grieks, de talen waarin onze Bijbel werd geschreven, zijn adem en geest aan elkaar verwant. Lang geleden in Jeruzalem kregen de leerlingen van Jezus de Geest. Zij waren in verwarring, de adem van hun bestaan kwijtgeraakt en het spoor

bijster. En dat in een wereld die, volgens hen, zich op een doodlopende weg bevond. Zo'n 1500 jaar later waren veel mensen het vertrouwen in hun wereld ook kwijtgeraakt. Dus: tijd voor het laten waaien van een nieuwe geest, tijd voor een reformatie, tijd voor Menno, tijd om nieuwe wegen te gaan. Ook onze tijd wordt gekenmerkt door doodlopende wegen die diverse wereldleiders, machtigen, rijken en multinationals lijken te bewandelen. Miljarden mensen ervaren "I can't breathe", soms letterlijk, in de huidige tijd. Waarschijnlijk ook nog aangewakkerd door de angst voor Corona, klimaatverandering .... En naar de vreselijke gebeurtenissen bij de aanhouding en moord bij een arrestatie in Minneapolis. Daarom nu maar weer even terug naar de digitale Pinksterviering bij het Menno-monument en het Contourenkerkje. Hier werd gesproken over het visioen van een nieuwe wereld. Geen terugvallen in het oude en vertrouwde, maar het verlangen naar een wereld waarin ruimte wordt geschapen voor alles wat ademt!

### **COVID-19**

Waar we gewend zijn om de "fysieke" ontmoeting een belangrijk onderdeel te laten zijn, proberen we op een andere wijze er te zijn ter bemoediging en troost. Gelukkig hebben velen onder ons een sociaal netwerk waarop een beroep kan worden gedaan. Dat kan een praatje zijn via de telefoon, een simpele vraag om even een boodschap te doen of een advies over iets wat onduidelijk is. Soms is het eigen netwerk er niet en zou men best een beroep kunnen doen op de kerkelijke gemeente. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of mocht u mensen kennen, waarvan u denkt dat aandacht gewenst is, u mag altijd contact opnemen met ds Andries Bakker (06 20 09 03 92). Houd moed, heb lief. Wij wensen U allen een goede gezondheid; let goed op Uzelf en op de anderen om ons heen.

**Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl**  
Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,  
Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl  
[www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)  
Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB Blokzijl



# Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

## NIEUWSBRIEF 37

JUNI 2020

### Diensten en andere activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van VDG Blokzijl in de komende periode:

Datum	Activiteit	Toelichting	Locatie	Vanaf
14-6-2020	Dienst	Ds Tom Rijken	Via internet	10:15
12-7-2020	Dienst	Zr Bertha Groen - Mol	Vermaning 't Lam	10:15

### **Bij de diensten**

Zondag 14 juni is er weer een dienst bij U thuis via internet. In beeld en geluid zien en horen wij een overdenking en een aantal op het orgel begeleide liederen. Op de website van onze gemeente [www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl) kunt u de link vinden. De viering wordt verzorgd door ds. Tom Rijken, organist is Janny Bennen-Stakelbeek. Ook zal een fluitist te beluisteren zijn. De opnames en montage zijn in handen van René Hakkers.

Over de dienst op 12 juli informeren wij U later.

Op de site [www.doopsgezind.nl](http://www.doopsgezind.nl) vindt U steeds opgenomen diensten uit verschillende doopsgezinde gemeente in Nederland. Een mooi initiatief van de ADS.

De Protestantse Gemeente Blokzijl zendt wekelijks haar kerkdienst uit via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

### **Van leden en vrienden**

Ons lid br. Jan Driezen is op 10 mei 2020 overleden op de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde de laatste jaren in Woonzorgcentrum Nijenstede in Steenwijk. Op 13 mei is in besloten familiekring afscheid genomen.

### **'t Lam Ontmoet**

Vanaf maart zijn ook de culturele activiteiten in Blokzijl met 't lam Ontmoet uit het beeld verdwenen. Het seizoen van 't Lam Ontmoet beleefde feitelijk de laatste voorstelling al in februari. De laatste drie avonden met Clair Polak, Barbara Lok en troubadour Klaas Beens in de Vierhoek (d.i. inclusief de voorstelling samen met het Comité Welzijn Ouderen) kwamen te vervallen.

Hoe we verder gaan is nog ongewis. De programma commissie vindt dat 't Lam Ontmoet juist nú wel zichtbaar moeten blijven en de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl ondersteunt dat ook van harte.

De programma commissie heeft zich daarom toch, zij het voorzichtig, gebogen over het nieuwe seizoen. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet helemaal ingevuld, maar we informeren U daarover in onze volgende nieuwsbrief.

### **Samen comforters en tassen maken.**

Wilt U meedoen aan het maken van lappendekens (comforters) en tassen voor mensen in b.v. vluchtelingenkampen, doe dan mee aan dit initiatief. Iedereen die geïnteresseerd is kan meedoen. Er zijn veel verschillende dingen te doen, zoals knippen of snijden van stof, spelden, naaien, knopen enz. Het is dus niet noodzakelijk om een volleerd handwerkster of handwerker te zijn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en plezier. Voor meer informatie graag contact opnemen met Janneke Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl, [jannekekikstra@planet.nl](mailto:jannekekikstra@planet.nl), tel. 0612253190



# Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

## NIEUWSBRIEF 37

**JUNI 2020**

### **Algemene Leden vergadering uitgesteld naar september**

Gelet op de huidige beperkingen heeft de kerkenraad besloten de Leden vertoeving te verplaatsten naar september. U ontvangt daarover te zijner tijd bericht. Naast de financiële verslagen zal Dirk Lok dan aftreden als secretaris en wordt Janneke Bakker voorgedragen als opvolger; ze loopt intussen al mee als lid van het bestuur van de Stichting en als lid van de kerkenraad.

### **Informatie**

Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, [www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)

Met vriendelijke groet,  
Namens de kerkenraad, Dirk Lok

### **Privacy**

Deze Nieuwsbrief wordt aan U opgestuurd omdat U lid bent van VDG Blokzijl of U als vriend heeft aangemeld. In een aantal gevallen staat U op de distributielijst vanwege communicatie over onze activiteiten. Wij bewaren in onze administratie alleen adres, telefoon en mailgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en nimmer aan derden verstrekt. Mocht U deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of anderszins uw gegevens willen verwijderen uit onze administratie, laat dat dan svp weten aan de secretaris.

**Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl**  
Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,  
Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl  
[www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)  
Secretaris: D.Lok, Zuiderkade 20. 8356EB Blokzijl