



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 55

JANUARI 2022

Zitten we dan ineens met z'n allen in 2022. Het jaar waarin alles goedkomt. Hopen we. Maar jongens... 1 januari... hoe moet dat nou vandáág?

Kijk, kerstdiners waarbij je moet uitkienen wie wanneer en bij wie kan komen, dat je ze allemaal tegelijk om tafel wilt, want traditie.....

Maaaarrr... oudjaarsdag en nieuwjaarsdag, dat is voor mij ook zo'n ingebakken traditie... Oliebollen, vuurwerk, carbid schieten. Noem maar op. En wat kwam er bij? Verlichte trekkers die een route gingen rijden. Hoe creatief!!

Vorige week was het Kerstfeest en lazen we in de kerk de geboorteverhalen uit het evangelie. Over de geboorte in de nacht en hoe het kindje in de voederbak werd gelegd, waar herders het kwamen begroeten. En over de wijze mannen die de ster hadden gezien en volgden tot in Betlehem en goud en wierook en mirre meebrachten.

Een belangrijk deel van de fascinatie voor dit oude verhaal, schuilt in het motief van de reis. Hoewel we niets horen over de route, over hun vertrekpunt of hoe lang ze er over gedaan hebben, de suggestie is duidelijk dat de magiërs een lange reis hebben moeten maken. De ster heeft hen naar eigen zeggen geleid.

Ook dat spreekt tot de verbeelding. In een tijd ver voor Google Maps en andere navigatiesystemen, reizen op de sterren, je weg vinden door de woestijn want ze reisden immers op kamelen (ja? waar staat dat in de tekst?).

De magiërs reizen naar het kind, en ze reizen ook weer terug naar hun land, staat er aan het slot. Langs een andere route. Ook dat is misschien van belang.

De reis, of de weg – de levensweg, de levensreis, de heenreis en de terugreis – het zijn spirituele motieven geworden, die veel mensen vandaag de dag aanspreken. We gaan allemaal onze weg door het leven. De reis is belangrijker dan het doel op zich!

Want ieder gaat zijn of haar eigen weg. Niemand kan jouw pad lopen en jij niet het pad van een ander. Het zijn misschien clichés of open deuren, zeker aan het begin van een nieuw jaar; maar dat roept dat spirituele motief van de levensweg op. Dat heeft te maken met een tekst van de Zweedse dichter Lars Gustafsson, overleden in 2016. Ballade over de voetpaden in Västmanland – dat is een gebied in Midden Zweden.

Ik wil vertellen wat mij in deze tekst fascineert.

Lars Gustafsson –

***Ballade over de voetpaden in Västmanland
onder het zichtbare schrift van bijwegen, grindwegen, boerenwegen
vaak met in het midden een kam van gras tussen diepe wielsporen
verborgen onder stapels hakhout
nog duidelijk in het kapotgedroogde mos
loopt een ander schrift: de oude voetpaden
ze lopen van meer tot meer, van dal naar dal
soms slijten ze uit, worden zichtbaar
middeleeuwse bruggen dragen hen over zwarte beken
soms raken ze verdoold over kale platte stenen
in moeras raak je ze makkelijk kwijt***

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 55

JANUARI 2022

***zo ongemerkt dat ze er het ene ogenblik zijn, het andere niet
er is een vervolg, er is altijd een vervolg, als je maar zoekt
deze paden zijn koppig, ze weten wat ze willen
en aan kennis paren ze een list
je loopt naar het oosten
het kompas wijst halsstarrig naar het oosten
het pad volgt trouw het kompas, als een streep
alles is in orde
dan buigt het pad naar het noorden, in het noorden is niets
wat wil het pad nu? al snel komen we bij een groot moeras
het pad wist dat
het leidt ons er omheen met de zekerheid van iemand die het eerder heeft gedaan
het weet waar het moeras ligt, het weet waar de berg te steil wordt
het weet wat er gebeurt als je noordwaarts in plaats van zuidwaarts rond het meer gaat
het heeft dat alles zoveel keren eerder gedaan
dat betekent het een voetpad te zijn
wie gaven vorm aan het pad?
kolenbranders? vissers?
houtsprokkelende vrouwen met magere armen?
de vogelvrijen, schuw en grijs als het mos, nog in hun dromen
met het bloed van de broedermoord aan hun handen?
allen en niemand
we maken het samen
ook jij op een winderige dag
als het vroeg of laat op aarde is
we schrijven de paden
en de paden blijven bestaan
en de paden zijn verstandiger dan wij
en weten wat wij zouden willen weten
Dat zit in de dubbelheid. Enerzijds gaat het over voetpaden in het landschap, die er
soms al jarenlang liggen. Uitgesleten door generaties voor ons, die als het ware het
pad voor ons hebben gebaad. Wegen en paden hebben soms al een hele oude
geschiedenis.***

Wij maken het pad...

Maar het andere is in dezelfde zin gezegd. De paden blijven bestaan. Ze zijn ouder dan wij. Ze zullen ons ook overleven?

De dichter zegt het zo: 'De paden zijn verstandiger dan wij / en weten wat wij zouden willen weten'.

Er ligt een bijzondere wijsheid opgesloten in het pad dat door ons en vóór ons is gebaad. Het pad weet meer. Het leidt ons om het moeras heen 'met de zekerheid van iemand die het eerder heeft gedaan'.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 55

JANUARI 2022

Je kunt vertrouwen op de wijsheid van de mensen voor ons die het pad hebben gemaakt. Dat is de kracht en de wijsheid en de robuustheid van de traditie.

Tegelijk moeten wij in onze tijd en in onze situatie zelf het pad lopen, en het zo opnieuw vormen of open houden. Ongebruikte paden groeien dicht, worden binnen de kortste keren overwoekerd, totdat je ze alleen nog maar met de grootste moeite terug kunt vinden, als je dat zou willen. Wij maken samen het pad.

Maar is het leven (en het geloven) dan alleen maar, gaan in de gebaande wegen? De traditie voortzetten?

Of moet je misschien ook zelf, nieuwe wegen banen. Onvermoede paden bewandelen. Juist van het gebaande pad afwijken, om nieuwe ontdekkingen te doen, om je eigen pad te vinden? Dat vind je niet zo direct terug in het gedicht. Of misschien toch?

Je kunt het pad makkelijk kwijt raken, maar: 'er is een vervolg, er is altijd een vervolg, als je maar zoekt'.

We gaan allemaal onze weg in het leven en ook in de kerk, die ons allemaal zo dierbaar is. En een weg gaan is principieel onzeker, kwetsbaar, open voor verrassingen. Ik vond de volgende tekst, waarmee ik wil afsluiten,

Ik wens
dat gezegend is
de grond onder jouw voeten,
het pad waarop je gaat,
het doel van je verlangen.
Ik hoop
dat gezegend is datgene
waarop jouw denken zich richt,
naar wie jouw liefde vloeit,
waarnaar je hoop uitgaat.
Ik wens
dat je vrede en vreugde vindt
in wie je pad kruist,
in wie je op jouw tocht vergezelt,
in wie in je leven komt.

Een liefdevol 2022 en blijf gezond.



Bertha Groen – Mol.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 55

JANUARI 2022

Kerkdiensten

Nu corona weer volop terug is, is het onzeker hoe we het met de diensten en activiteiten gaan doen. We passen ons steeds aan aan de dan geldende regelgeving.

De dienst op zondag 9 januari met Zr. Bertha Groen-Mol als voorganger is geannuleerd.

De Protestantse Gemeente Blokzijl zendt wekelijks haar kerkdienst uit via www.kerkdienstgemist.nl

Felicitering

Br Freek Schippers en Zr Femmigje Schipper-Visser waren in december 70 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum!
Namens de kerkenraad heeft Janneke Bakker een bos bloemen gebracht,

Overleden Rudolf Bierma

Geboren op 27 februari 1932 te St. Annaparochie, overleden op 27 december 2021 te Zwolle

In maart 2020 bracht ik als vrijwilliger bij de Stavib, dhr. Bierma voor onderzoek naar Tilburg. Tijdens zo'n rit werd er heel wat uitgewisseld. Bierma was een geboren verteller met een groot geheugen. Zo kwamen we er achter dat wij wederzijdse bekenden hadden in Friesland. In 1948 was Bierma in de polder komen te wonen. Op de boerderij had één van zijn paarden een oogziekte, zodat de veearts uit Kampen moest langskomen. Tja, die man had dezelfde achternaam als de chauffeur, was dat misschien familie...? Inderdaad had Bierma het over mijn vader. Zo kwamen wij met elkaar in contact (enkele dagen voor de eerste coronapatiënten op de IC van Tilburg werden opgenomen). Na de zomer namen de heer en mevrouw Bierma contact met mij op vanwege het feit dat ik (emeritus-) predikant was. Van het één kwam het ander en beiden gaven in 2021 aan dat zij graag als vriend van onze gemeente ingeschreven wilden worden. In de nieuwsbrief van december j.l. is daar melding van gemaakt. In de week voor Kerst bracht ik hun één van de prachtige Kerststukken die bij Kerst in 't Lam hadden moeten schitteren. Helaas kon Kerst in 't Lam niet doorgaan, maar voor de Kerststukken werden goede bestemmingen gevonden. De Bierma's waren blij verrast en genoten er van tijdens de Kerst. Op 27 december, kreeg ik het bericht dat Rudolf Bierma was overleden in het ziekenhuis in Zwolle. Toch nog heel onverwacht, ondanks zijn hoge leeftijd. In goed overleg, vanwege mijn vertrek naar Zweden, is de uitvaart geregeld. Ik hoop voor een volgende nieuwsbrief nog een in memoriam te kunnen schrijven. Mevrouw Bierma en hun kinderen worden vanaf deze plaats veel sterkte toegewenst.

Ds. Andries Bakker (em.predikant)

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 55

JANUARI 2022

Overzicht van kerkdiensten VDG Blokzijl in 2022

Datum		Begin	Plaats	Voorganger
13-2-2022	Dienst	10:15	Vermaning 't Lam	Ds Andries Bakker
13-3-2022	Dienst	10:15	Vermaning 't Lam	Zr Marjan Huisman
14-4-2022	Avondmaal	19:30	Vermaning 't Lam	Ds Andries Bakker
8-5-2022	Dienst	10:15	Vermaning 't Lam	Zr Bertha Groen-Mol
26-5-2022	Vesper	15:30	Vermaning 't Lam, Overdenking bij afsluiting Vermaningspad	Zr Bertha Groen-Mol
12-6-2022	Dienst	10:15	Vermaning 't Lam	Ds Tineke Weidema
10-7-2022	Dienst	10:15	Vermaning 't Lam	Ds Tom Rijken
11-9-2022	Dienst	10:15	Vermaning 't Lam	Ds Gerke van Hiele
2-10-2022	Broederschapdag	10:15	Vermaning 't Lam	Zr Bertha Groen-Mol
13-11-2022	Dienst	10:15	Vermaning 't Lam	Ds Andries Bakker
17-12-2022	Kerst in 't Lam	19:30	Vermaning 't Lam	Ds Andries Bakker

't Lam Ontmoet

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM die op het moment van de activiteiten gelden. Voor de activiteiten van 't Lam Ontmoet is de procedure met het coronatoegangsbewijs van kracht. De informatie staat op de mail en op onze website.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken dan wel contact opnemen met Karin Klomp (karin@karinklomp.nl).

De film "The hundred foot journey" op 6 januari is geannuleerd.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kindervoorstelling op 16 januari kan doorgaan, we houden u op de hoogte via een mail (ingeval u kaarten heeft) of via onze [website](#).

Bezoek leden en vrienden

In overleg is besloten dat ds. Andries Bakker in januari en februari weer een bezoekerende gaat doen bij de leden en vrienden van de VDG Blokzijl. We hadden gehoopt dat de gesprekken rond het nadenken over de gemeente spoedig in het nieuwe jaar zouden kunnen beginnen. Prachtige gelegenheden om elkaar in ongedwongen sfeer te zien en te spreken. Helaas ziet het er naar uit dat we nog (even) geduld moeten hebben. Vandaar het idee van een bezoekerende. Ds. Andries Bakker zal zondermeer contact zoeken om een afspraak te maken

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 55

JANUARI 2022

Nieuws van de kerkenraad

De Doopsgezinde Gemeente Blokzijl is in 2022 twee maal gastheer/vrouw voor regionale activiteiten.

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is door de Ring Zwolle het Vermaningspad uitgezet. Deze keer begint de fietstocht in Blokzijl en de route gaat dan via de vermaningen van Steenwijk en Giethoorn terug naar Blokzijl. Als afsluiting is er dan een vesper met Zr. Bertha Groen-Mol. Op 2 oktober wordt de Ringdag georganiseerd door onze gemeente samen met leden en belangstellenden van de doopsgezinde gemeenten in Steenwijk, Giethoorn, Meppel, Noord Oost Polder en Zwolle. We beginnen met een kerkdienst in 't Lam en daarna is er een kort programma met lunch. De dag eindigt rond 14:00 uur.

Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrieven en via onze [website](#).

Informatie

Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, www.doopsgezindblokzijl.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad, Janneke Bakker-Kikstra

Privacy

Deze Nieuwsbrief wordt aan U opgestuurd omdat U lid bent van VDG Blokzijl of U als vriend heeft aangemeld. In een aantal gevallen staat U op de distributielijst vanwege communicatie over onze activiteiten. Wij bewaren in onze administratie alleen adres, telefoon en mailgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en nimmer aan derden verstrekt. Mocht U deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of anderszins uw gegevens willen verwijderen uit onze administratie, laat dat dan svp weten aan de secretaris.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl