



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 62

September 2022

Fluisterend riet



Het riet in de Kop van Overijssel spreekt tot de verbeelding. Het kent zijn eigen taal. Het verbeeldt om te beginnen de gang van de seizoenen vanaf het eerste prille groen tussen de stoppels, de snelle groei en in mei en juni en de bloeipluimen in de zomer. In de herfst zijn er prachtige kleuren. In de winter het goudgeel van de afgestorven stengels. Dan komen de rietsnijders en de oude resten worden verbrand. Het riet wordt aan kleine schoven gezet om te drogen op het land. Later worden er veldbossen van gemaakt. Het is de cyclus van dood, en leven, vergankelijkheid en groei, van einde en nieuw begin.

In de Bijbel is er de doortocht door de Rietzee, het Hebreeuwse woord werd vroeger meestal vertaald met Schelfzee. Mozes begint zelfs zijn leven tussen het riet (Ex.2) in een biezen mandje. Hoe mooi is dat niet? De associaties met Pasen liggen voor de hand. Te midden van al het water van chaos, ondergang en dood, begint er iets nieuws. In een van de Adventslezingen (Jes 42,2-3) wordt over de Messias gezegd: 'Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Dit is herderlijk en behoedzaam handelen. Niet breken, of laten barsten, maar behoeden en bewaren, recht doen.

Ooit kreeg ik van mijn moeder Ex libris kaartjes voor in mijn boeken met een Friese spreuk: 'De wyn jout tûzend nammen oan e reiden'. D.w.z. de wind geeft duizend namen aan het riet. Ik herinner me dat ik dit toen niet helemaal begreep, maar het wel mooi vond. Alsof de dingen hun geheim hebben, zou ik nu zeggen. Er is een onzegbaar meer. Er valt van alles te vrezen, maar laten we niet vergeten dat er toch weer een nieuw begin zal zijn. Er kan telkens ook weer iets gaan groeien, wie weet

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 62

September 2022

zelfs tot wasdom komen. Want de Geest waait waarheen Zij wil; je hoort haar geluid, haar fluisteren in het riet, maar je weet niet waar Zij vandaan komt en waar Zij heen gaat (Joh 3,8).

Ten slotte, Guido Gazelle kent men van *Mij spreekt de blomme een tale*. Hij dichtte ook over het ruisend riet. Daarom alleen al is het goed om er op hoop van zegen af en toe er even op uit te gaan, verkoeling te zoeken. Een tochtje langs de waterkant, eindje fietsen, wandelen, rietzeilen, op een terrasje zitten etc. Even de frisse wind te voelen die niet alleen door het riet, maar ook door je haren wil waaien, je goede moed wenst, veerkracht en levenslust.

Goede nazomer gewenst,

Gerke van Hiele

Agenda

- 09 sept. etentje in 't Lam voor leden, vrienden en vrijwilligers. Aanvang tussen 17.30 en 18.00 uur.
- 11 sept. dienst. Voorganger Gerke van Hiele, organist Janny Bennen. 10.15 uur.
- 15 sept. historisch duik in de stadsgeschiedenis door Annemarie Schoemakers. 19.00-21.00 uur.
- 5 okt. algemene ledenvergadering. 20.00uur.
- 9 okt. ringdag van de Ring Zwolle. Inschepen in Kalenberg tussen 9.30 en 10.00 uur.

Kerkdiensten

De eerstvolgende dienst is op 11 sept. en daarin zal Gerke van Hiele uit Giethoorn voorgaan. Janny Bennen-Stakelbeek bespeelt het orgel.

Oorlog in Oekraïne

Uw financiële steun is en blijft belangrijk en is welkom op NL27 TRIO 0786 8803 33 ten name van Doopsgezind Wereld Werk te Deventer, Omschrijving "hulp Oekraïne"



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 62

September 2022

Opening seizoen 2022/23 met een gezamenlijke maaltijd op 9 september

Net als vorig jaar organiseren we op vrijdag 9 september een gezamenlijke maaltijd voor leden, vrienden en vrijwilligers van 't Lam. De avond is in 't Lam en begint om 18:00 uur. Inloop 17.30 uur. Dit jaar wordt er door de Auberge een warm en koud buffet geserveerd. Opgave bij Janneke Bakker-Kikstra (jannekekikstra@planet.nl) tel:06 122531909.

Lezing en presentatie boekje door Annemarie Schoemaker op 15 sept.

Aanleiding voor het boekje is het rampjaar 1672. 'Nederland' werd door drie landen aangevallen, maar wist de vijanden te verslaan. Blokzijl was de eerste plaats in Overijssel die de vijandelijke soldaten wist te verjagen. Om die reden kreeg Blokzijl van de Prins van Oranje, stadhouder Willem III stadsrechten. (Die Blokzijl een paar jaar later weer moest inleveren, maar dat terzijde)

Om vanuit een andere invalshoek naar deze geschiedenis en de geschiedenis van Blokzijl te kijken, heb ik als hoofdpersoon gekozen voor Gesine Brit. Zij was doopsgezind. Zij heeft voor de doopsgezinde kerk liederen/gedichten geschreven. Dit was haar springplank naar het maken van andere, meer wereldse, gedichten. Ze was voor die tijd ruimdenkend. Zo vond ze dat bij de opvoeding ook de vader betrokken moest zijn. Zelf trouwde ze een tien jaar jongere man en stierf kinderloos. Haar ouders zijn vrij snel na 1672 uit Blokzijl vertrokken en naar Amsterdam verhuisd. In haar tijd en in haar kring was ze bekend.

De toekomst van onze gemeente



Is er toekomst voor doopsgezind Blokzijl?

De werkgroep bestaande uit Heike van Blom en Andries Bakker hebben na overleg met de kerkenraad de aanbevelingen uit de gesprekken omgezet naar concrete voorstellen die in de komende ALV zullen worden besproken. Maar ook zal men een aantal voorstellen moeten beoordelen inclusief eventuele vervolgstappen. Op deze manier hopen kerkenraad en werkgroep serieus werk te maken van wat binnen de gemeente leeft.

Op de Algemene ledenvergadering op 5 okt. komt de kerkenraad met concrete voorstellen die we dan met elkaar gaan bespreken.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 62

September 2022

Ringdag op zondag 9 oktober

In 2022 mag de Doopsgezinde gemeente Blokzijl de jaarlijkse ringdag van de ring Zwolle verzorgen. Deze dag wordt gehouden op zondag 9 oktober. Wij nodigen u allen van harte uit om mee te gaan varen.

We vertrekken in Kalenberg met de boot van Jongschaap, Kalenbergerpad 4, 8377HL Kalenberg.

Programma:

9.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie op de boot. U kunt parkeren bij Jongschaap en aan de Kalenberg Noord, vanwaar ook de boot vertrekt en aankomt.

Vanaf 10 uur is er een korte dienst geleid door zr. Bertha Groen-Mol.

Daarna varen we door de Weerribben en de Wieden. Er is dan volop tijd om bij te praten en natuurlijk te genieten van de mooie omgeving.

Rond 12.30 uur leggen we aan voor de lunch en we verwachten tussen 14.30 en 15.00 uur weer terug in Kalenberg. Voor de kinderen zijn er spelletjes mee en is er de gelegenheid om iets te knutselen.

Opgave voor 15 september bij Janneke Bakker-Kikstra (jannekekikstra@planet.nl)
tel:06 122531909.

We hopen op een inspirerende en gezellige dag.

Nieuw seizoen 't Lam Ontmoet

Karin Klomp en de commissie van 't Lam Ontmoet zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2022/23. We hopen bij de opening van het seizoen op 9 september meer over het programma te kunnen meedelen. De activiteiten van 't Lam Ontmoet zijn in oktober en november en volgend jaar van januari t/m april. Verder worden ook weer 6 filmavonden geprogrammeerd, steeds weer op de eerste donderdag van de maand van oktober t/m maart.

Informatie

Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl,
www.doopsgezindblokzijl.nl

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad, Janneke Bakker-Kikstra



Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

NIEUWSBRIEF 62

September 2022

Privacy

Deze Nieuwsbrief wordt aan U opgestuurd omdat U lid bent van VDG Blokzijl of U als vriend heeft aangemeld. In een aantal gevallen staat U op de distributielijst vanwege communicatie over onze activiteiten. Wij bewaren in onze administratie alleen adres, telefoon en mailgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en nimmer aan derden verstrekt. Mocht U deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of anderszins uw gegevens willen verwijderen uit onze administratie, laat dat dan svp weten aan de secretaris.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

www.doopsgezindblokzijl.nl

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl