



**Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl**

**NIEUWSBRIEF 68**

**MAART 2023**

### *Traditie*



Met een priemend vingertje wijst mijn kleindochter naar de afbeeldingen in het prentenboekje. Ik moet voorlezen! Het gebeuren is haast heilig te noemen want de aandacht is groot. Ze let daarbij ook telkens op de expressie van mijn gezicht want sommige namen nodigen uit tot een blijde uitroep.... Het moet herhaald worden want als er een boek uit is , beginnen we gewoon weer van voren af aan, voor haar is het telkens nieuw.

Haar handjes met het vingertje als aanwijsstokje lijkt op het joodse kleinood in de vorm van een handje dat in de synagoge gebruikt wordt om de Tora te lezen. Dat is van zilver en wijst wekelijks de letters aan uit het heilige boek, van rechts naar links. Na een jaar is het boek uit en dan begint men weer opnieuw, van voren af aan. Zo staat men in een eeuwenoude traditie van lezingen.

Een leerling vroeg eens aan de rabbi waarom het toch nodig was dat het boek telkens en telkens opnieuw gelezen werd; men werd na een aantal jaren toch geacht de Tora te kennen en zeker als men een hoge, eerbiedwaardige leeftijd zou hebben bereikt en de woorden vele, vele malen had horen lezen.

De rabbi antwoordde hierop met een glimlach en zei de leerling: “ zeker mijn jongen, sommige verhalen zullen ons overbekend in de oren klinken, maar juist als men dit bemerkt moet men dubbel waakzaam zijn in het horen. Want niet het Woord verandert, maar de mens die hoort is

**Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl**

Kerkgebouw ' t Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

[www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



## Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

### NIEUWSBRIEF 68

MAART 2023

na een jaar weer een ander mens geworden en hoort wat tevoren nog verborgen lag.”

De Tora verandert niet: mensen die hun leven leven en ervaringen opdoen zijn anders geworden.

Ook wij kennen in het kerkelijk jaar een traditie van feestdagen en daaraan voorafgaand een toerustingstijd. Naar Kerstmis leven we toe in de Adventstijd, naar Pasen in de 40-dagentijd. De veertig dagen tijd is begonnen met daarin een zestal zondagen die mooie oude namen dragen.

Volgens de traditie!

Een woord waarvan de betekenis overlevering maar ook gewoonte betekent. Hier een goede gewoonte. Gewoontes kunnen tot sleur of saaiheid leiden maar deze tijd van bezinning mag betekenisvol zijn, evenals vorige jaren en jaren die nog zullen komen.

Zes zondagen kan de gemeente verhalen over Jezus horen en zich aan die verhalen spiegelen in hoop en ook wanhoop, vallen en Opstaan. Want daar leidt deze tijd naar toe naar Opstanding....gelukkig maar: wat een Geluk om, ondanks de bekendheid met de verhalen dít te blijven geloven. Dat een mens mag opstaan in hoop, geloof en liefde. En volharding, dát vooral.

*Ik geloof in bijzonder, ik geloof in afwijkend  
Ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder  
Ik geloof in compassie, ik geloof in begrip  
En, met de moed der wanhoop, tegen beter weten in  
Blijf ik geloven, omdat het wel moet... ( Jeroen v Merwijk)*

Dat we zo de komende traditionele weken mogen beleven: geloven dat het met Gods hulp “ toch goed komt”

**Tineke Weidema**



## Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

### NIEUWSBRIEF 68

MAART 2023

#### **Nooit meer los**

Een vader houdt zijn dochter vast  
Vanaf haar allereerste dag  
Hij houdt haar vast  
Wat is ze klein  
Ze zal altijd zijn meisje zijn  
Hij is de eerste die haar zag  
En was in alle staten  
Een vader houdt zijn dochter vast  
Om nooit meer los te laten

Een dochter houdt haar vader vast  
Haar kwetsbaar in zijn kracht  
Zij houdt hem vast  
Ze is nog klein  
Hij zal altijd haar papa zijn  
Ze sprak met hem vanuit haar hart  
Lang voordat ze kon praten  
Een dochter houdt haar vader vast  
Om nooit meer los te laten

Een vader houdt zijn dochter vast  
Op resten grauw beton  
Hij houdt haar vast  
Als wanhoopskreet  
Vervloekt zijn God en wat hij deed  
Vaderliefde zonder eind  
Waar hulp niet meer mag baten  
Een vader houdt zijn dochter vast  
Om nooit meer los te laten

dolfjansen, 9 februari 2023



Mesut Hancer houdt de hand van zijn 15-jarige dochter Irmak vast.

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

[www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



## Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

### NIEUWSBRIEF 68

MAART 2023

Bovenstaand gedicht is gemaakt door Dolf Jansen na de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije. Een aangrijpend gedicht en gelezen in onze dienst op 12 februari. Hulp is ontzettend hard nodig voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Met jouw gift kunnen de hulporganisaties achter Giro555 deze mensen helpen met voedsel, onderdak en andere noodhulp. [Geef nu](#)

### Agenda

Datum	Activiteit	Toelichting	Locatie	Vanaf
10-3-2023	t Lam Ontmoet	Film: Fisherman's Friends van regisseur Chris Foggin	Vermaning 't Lam	20:15
12-3-2023	<b>Dienst</b>	Ds Tineke Weidema	Vermaning 't Lam	10:15
30-3-2023	t Lam Ontmoet	Ontmoeting met Dieuwertje Blok, i.s.m. Schrijversfestival Steenwijk	Vermaning 't Lam	20:15
6-4-2023	<b>Viering met Brood &amp; Wijn</b>	Ds Andries Bakker	Vermaning 't Lam	19:30
7-4-2023	t Lam Ontmoet	Film met de klassieker La Vita è Bella van regisseur Roberto Benigni , Italië	Vermaning 't Lam	20:15

### Kerkdiensten

Op 12 maart gaat Ds Tineke Weidema voor en bespeelt Janny Bennen het orgel. Op donderdag 6 april (Witte Donderdag) is er de viering met brood en wijn onder leiding van Ds Andries Bakker.

### Koffie ochtend

Op vrijdagochtend 17 februari hebben we met een groep leden en vrienden gezamenlijk koffie gedronken. Andries Bakker vertelde aan de hand van oude foto's wat hem zoal bezig heeft gehouden. De volgende koffieochtend is in april. De definitieve datum volgt nog.



## Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

### NIEUWSBRIEF 68

MAART 2023

#### Oorlog in Oekraïne

Uw financiële steun is en blijft belangrijk en is welkom op NL27 TRIO 0786 8803 33 ten name van Doopsgezind Wereld Werk te Deventer, Omschrijving "hulp Oekraïne"

#### Schilderij in consistorie

Br. Theo te Winkel uit Zwolle heeft na afloop van de dienst op 12 februari aan de doopsgezinde gemeente Blokzijl een schilderij aangeboden en dat hangt nu prominent op de schoorsteen boven de haard in de consistoriekamer. Het schilderij had hij gekocht op een benefiettentoonstelling in de Westerkerk Enkhuizen. Theo was betrokken bij de instandhouding en restauratie van dat immense kerkgebouw als adviseur van de directeur van die stichting, Richard Lijnsvelt.

Het schilderij toont een stadsgezicht over de haven met Bierkaai en achter de huizen de Grote kerk van Blokzijl. Richard wist dat, omdat zijn moeder uit Blokzijl kwam, een echte Poorter was (dus van de scheepvaart) en hij daar vaak kwam. Theo besloot om het schilderij aan te bieden aan VDG Blokzijl. Theo, hartelijk dank en we zullen er goed op passen!

#### 't Lam Ontmoet op donderdag 30 maart Dieuwertje over haar boek Dragelijke Lichtheid

Dieuwertje Blok begint in 1980 haar televisiecarrière als omroepster bij de KRO. Ze presenteert voor de KRO de televisieprogramma's Sport op Maandag en KRO's Middageditie en op radio het programma Goal. Vervolgens werkt ze voor de VARA, de NOT, RTL Veronique, AT5 en de KRO.

Sinds 2001 is ze het gezicht van het Sinterklaasjournaal ("de leukste baan van Nederland") en sinds 2003 presenteert ze ook de intocht van Sinterklaas. Haar radiowerk neemt in de loop van de jaren steeds meer toe, zo is ze presentator van NTR Podium: een wekelijks programma over klassieke muziek en dans.

Nu debuteert ze als schrijfster met een ontroerende ontdekkingsstocht door het oorlogsverleden en -dagboek van haar Joodse moeder, Dragelijke Lichtheid.

*'Henny Gazan, mijn moeder, was zeventien toen de oorlog uitbrak en zat tweeënhalft jaar ondergedoken. Tweeënhalft jaar kon ze niet naar buiten en moest ze zich zelfs af en toe een avond in een kast verstoppen.....Mijn moeder wist daardoor als geen*

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

[www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



## Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

### NIEUWSBRIEF 68

MAART 2023

*ander wat vrijheid betekende. En ze koos er echt voor om niet te haten, ze keerde zich niet van de wereld.'*

In haar boek puzzelt Dieuwertje het leven van Henny, en alle jongeren die ze ontmoette, bij elkaar en schetst daarmee het ontroerende portret van een bijna verdwenen generatie. (bron: Bruna).

Dieuwertje Blok wordt geïnterviewd door Belinda Terlouw; zij interviewde eerder Sonja Barend voor ons. Het boek van Dieuwertje is op de avond zelf te koop in t Lam.

Reserveren kan via [karin@karinklomp.nl](mailto:karin@karinklomp.nl), we beginnen om 20:15, entree € 10,00

### **Film in 't Lam op vrijdag 7 april: de klassieker La Vita è Bella van de italiaanse regisseur Roberto Benigni.**

Een klassieker uit Italië. 1939, Guido, een optimistische levensgenieter, is verliefd op Dora en redt haar van een huwelijk met een fascistische bureaucraat aan wie ze door haar ouders is beloofd. Vijf jaar later krijgen ze een zoon. Intussen is ook in Italië de rassenwet in werking getreden en worden Guido, een jood, en zijn zoontje afgevoerd naar een concentratiekamp. Guido is vastbesloten zijn zoon tegen alle ellende te beschermen. Hij slaagt erin zijn angst te overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten zegevieren. Winnaar van de grote jury publieksprijs van Cannes en van 3 Oscars.

Reserveren kan: [karin@karinklomp.nl](mailto:karin@karinklomp.nl), we beginnen om 20:15; entree € 7,50.

### **Tenslotte**

Voor meer informatie over de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, [www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Janneke Bakker-Kikstra

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

[www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl



## **Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl**

### **NIEUWSBRIEF 68**

**MAART 2023**

#### **Privacy**

Deze Nieuwsbrief wordt aan U opgestuurd omdat U lid bent van VDG Blokzijl of U als vriend heeft aangemeld. In een aantal gevallen staat U op de distributielijst vanwege communicatie over onze activiteiten. Wij bewaren in onze administratie alleen adres, telefoon en mailgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en nimmer aan derden verstrekt. Mocht U deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of anderszins uw gegevens willen verwijderen uit onze administratie, laat dat dan svp weten aan de secretaris.

**Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl**

Kerkgebouw 't Lam: Breestraat 2, 8356DL Blokzijl,

Postadres: Rietvink 6, 8356DR Blokzijl

[www.doopsgezindblokzijl.nl](http://www.doopsgezindblokzijl.nl)

Secretaris: J. Bakker-Kikstra, Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl